

Verliefd op de Pyreneeën

In 2005 besloten Paul en Mitzi Parmentier het roer om te gooien, een droom die bij Paul al jaren sluimerde en nu vrij spontaan ter tafel kwam. Een halfjaar later gingen ze 'op zoek'. Ze werden op slag verliefd op de Pyreneeën en opnieuw een halfjaar later woonden ze in Frankrijk. Spijt van die snelle ommezwaai? Geen dag!

Ferme Beauregard Les Pyrenees
Beauregard, Bajou

www.leveninfrankrijk.fr
info@leveninfrankrijk.fr



Pyreneeën, dus vandaag is er nog tijd genoeg om de boekjes en folders uit onze kast te raadplegen voor een geschikte wandeling.

Op de Fransen na eet iedereen vanavond weer gezellig mee, net als gisterenavond. Het is weer een zeer gemêleerd gezelschap dat elkaar anders nooit zou hebben gevonden, maar nu een hele leuke en gezellige combi blijkt te zijn. We verheugen ons alweer op de vaak enthousiaste verhalen die aan tafel worden uitgewisseld.

Het is weer een zeer gemêleerd gezelschap dat elkaar anders nooit zou hebben gevonden, maar nu een hele leuke en gezellige combi blijkt te zijn

Duizend-en-één activiteiten

Nadat we de ontbijtspullen hebben opgeruimd, begint de dagelijkse cyclus van schoonmaken van de kamers en het zwembad, zodat alles weer netjes is. Paul heeft vandaag een afspraak in Toulouse met een klant, iemand die wellicht een nog te renoveren boerderij wil kopen, en bouwkundig advies nodig heeft. Hopelijk komt daar weer een klus uit voor na de zomer. Mitzi gaat alvast beginnen met koken. Vandaag staat er *boeuf bourguignon* op het menu, en dat heeft wel even nodig. Terwijl dit lekker staat te

pruttelen, gaat Mitzi even als vertaalster mee met het gezin dat onze *gîte 'Tulipe'* verblijft en waarvan de kinderen willen paardrijden. De buurvrouw heeft een kleine manege, dus daar kunnen ze zich prima vermaken.

In de late middag is iedereen weer gearriveerd. Sommigen trekken nog even een paar baantjes en dan kunnen we *à table*. Carla en Klaas hebben een heerlijke dag gehad in Carcassonne en Willem en Kees hebben genoten van Lourdes. In geuren en kleuren vertellen ze ons hun belevenissen en worden alle foto's getoond. We kunnen hun duidelijk toevoegen aan het lijstje 'Lourdes is geweldig'. Hella en Jan zijn heerlijk uitgerust en zelf al aardig bijgekleurd, misschien zelfs iets té.

De rollen omgekeerd

Vrijdagmorgen is het windstil; dat is heerlijk, je hoort niks. De koffie loopt alweer en vandaag is Paul naar de bakker. Hella en Jan willen een uurtje eerder ontbijten vanwege hun wandeling in de Pyreneeën. Zij eten vanavond niet mee, omdat ze niet precies weten hoe laat ze terug zijn. Daarom kiezen ze voor het kaasplankje dat we als alternatief bieden voor mensen die niet exact weten of ze op tijd zullen zijn of tussen de middag ergens uitgebreid willen lunchen. Carla en Klaas gaan vandaag naar Lourdes, Willem en Kees hebben hen nieuwsgierig gemaakt. De anderen eten vanavond wel mee. Er zijn geen dieetwensen, dus vandaag maken we iets van heerlijke streekproducten!

De ontbijtboel en schoonmaakronde zijn vanochtend voor Paul. Mitzi heeft in de ochtend een afspraak met de makelaar waar ze mee samenwerkt. Volgende week komen er gasten die in deze omgeving ook een *gîtes/chambres d'hôtes* willen kopen. Even goed brainstormen dus, en met hun wensenlijst (en niet te vergeten, hun budget!) het aanbod – ook in de stille verkoop - doornemen. Wellicht zijn er nog nieuwe panden in de verkoop gekomen of panden in prijs verlaagd? Soms kunnen ze zelfs een visje uitgooien als ze weten dat iets wellicht in de verkoop gaat komen. Dat is een kwestie van netwerken.

Mitzi heeft in de ochtend een afspraak met de makelaar waar ze mee samenwerkt

Bloggen, netwerken en updaten

Deze middag staat in het teken van de promotie: het bijwerken van de eigen website. Naast het zo snel mogelijk beantwoorden van vragen, is het uiteraard zaak om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Naast onze eigen site www.leveninfrankrijk.fr hebben we ook www.logerenbijnederlanders.com en staan we op veel andere sites. Ook zijn we actief op Facebook en LinkedIn en houden we bijna dagelijks ons blog bij. Alles om meer bekendheid te genereren en mensen enthousiast te maken voor een heerlijke vakantie bij ons.

Tijdens het diner vertellen Carla en Klaas hun versie van Lourdes. Zij zijn ook enthousiast, zij het iets minder dan Willem en Kees. Willem en Kees zijn vandaag naar Mirepoix geweest, waar vandaag geen markt was, in tegenstelling tot de maandag toen ze er ook waren. Deze markt is overigens wel een bijna 'must' als je in deze omgeving logeert. Maar ook zonder markt zijn Willem en Kees zeer te spreken over dit oude vakwerkstadje. Ons traditionele diner met streekgerechten viel weer goed in de smaak, men heeft heerlijk genoten.

Hella en Jan komen om iets na negen uur terug, vermoeid na een erg mooie wandeling in de woeste Pyreneeën. Ze gaan met hun kaasplankje en karaf heerlijk koele rosé op het terras zitten, en genieten van de zonsondergang en de prachtige sterrenhemel die hiervandaan nog zo mooi te zien is.

Afscheid nemen en opnieuw beginnen

Morgen wordt weer een drukke dag, als de gasten wisselen: in *gîte 'Tulipe'* komt een gezin uit België met twee dochters van 13 en 15 en in *gîte 'Tournesol'* komen Ina en Geert. Zij waren hier twee jaar geleden ook, dus we zijn erg benieuwd wat ze er nu van vinden. Er is veel veranderd in de afgelopen twee jaar. Onze Franse gasten uit de *chambres d'hôte* vertrekken ook en onze Belgische vrienden Hella en Jan gaan nog een paar dagen naar Barcelona. De anderen blijven nog een paar dagen en Willem en Kees hebben zelfs nog een paar dagen bijgeboekt. 🇫🇷